

Woensdag 25 oktober was het zover: de jaarlijkse pooltochten in de bossen van Ommen. Ieder jaar worden deze pooltochten georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Vier dagen lopen scouts één van de zes hikes in de wijde omgeving van Ommen. Diverse Scoutingtechnieken komen hierbij aan bod. Dit jaar was het wel een hele bijzondere gebeurtenis: de pooltochten werden namelijk voor de 35e keer georganiseerd! Tijd dus voor een feestje!

POOLTOCHTEN ADA'S HOEVE OMMEN



IN THE
PIXXXTURE



De cijfertjes:

- 225 deelnemers
- 35 werkploegleden
- 3 filmploegleden
- 7 bouwploegleden
- 4 kookploegleden
- 2 vliegende keepers
- 4 EHBO'ers
- 2 pers. voor thema
- 4 kampstafleden
- 24 hikestafleden

Woensdagavond arriveren de eerste deelnemers op Ada's Hoeve in Ommen. De 'werkploeg' is al de hele dag bezig om het terrein op orde te brengen en in te richten voor de opening. De deelnemers schrijven zich in bij de inschrijftent op het grote veld en vragen zich af wat ze dit keer te wachten staat. Om 19.00 uur begint het! Na het hijsen van de vlag wordt het thema ingeluid: 'De Olympische Spelen van Ommen'. Elke hike vertegenwoordigt een land. Zo is de A-hike - Australië, de C-hike - Canada en de F-hike - Finland. Na de opening worden de hikers naar hun terreinen gebracht en kunnen de pooltochten écht beginnen! De A-hike begint eerst met een spel, maar de F-hike begint meteen met bikkelen! Zij mogen de eerste avond al een flink stuk lopen en kanoën! 's Nachts om een uur of 4 komen de laatste F-hikers binnen op de slaappleats, vanwaar ze om 7 uur alweer mogen vertrekken!

Donderdag is de eerste, echte hikedag. Alle hikers lopen vandaag een flink stuk. Iedere hike heeft een eigen route met diverse posten. Zo zijn er posten

waar een snoepje met de mond moet worden opgevist uit een teiltje met yoghurtdrink! De eerste blaren worden doorgeprikt door de aanwezige EHBO'ers en de eerste deelnemers belanden in het water! Die apenbaan over het water was toch iets teveel gevraagd!

Op vrijdagochtend zitten enkele deelnemers er al goed doorheen. Ze zijn moe, hebben pijn en willen het liefst nog even een paar uurtjes slapen. Maar bikkels als ze zijn, ze geven niet op! Nagenoeg iedereen gaat door! Het is immers de laatste hikedag en dat betekent dat er 's avonds een feestje is bij het kampvuur, met alle deelnemers! Vandaag komen alle hikes langs de jubileumpost. Donderdagavond en vrijdagochtend héél vroeg is de bouwploeg druk aan het werk geweest om deze post op te bouwen. Via een apenbaan kun je naar een plateau op zo'n 10 m hoogte! Vanaf daar met een fietsje 20 m door de lucht fietsen en vervolgens met een kabelbaan naar beneden! Een en al spektakel bij deze post! Ook was er in het vennetje een toren op een vlot geplaatst

met een enorme touwbrug over de hele breedte van het vennetje! Iedereen vond het een geweldige post en liep voldaan de laatste kilometers terug naar Ada's Hoeve.

Om 21.00 uur begon het kampvuur. Eerst werd er een film gedraaid van ruim 25 minuten. Hilarisch, want een filmploeg hadden tijdens de pooltochten bijna alles op film vastgelegd en hier een leuke compilatie van gemaakt. Na de film nam de themaploeg het over en maakte er een leuk feest van! Na afloop kreeg iedereen nog een beker warme chocolademelk.

Zaterdag liet de kookploeg voor de laatste maal haar kookkunsten zien én proeven! Iedereen werd voorzien van een boterham met scrambled eggs, spek, worstjes en een kop koffie of thee! Moe, maar voldaan en met een geweldige vakantie achter de rug is iedereen huiswaarts gegaan!

*Tekst en beeld:
JoepJan van Hernen*